

Utlandsvfu Gran Canaria - 2017

Jag valde att ta chansen och göra min sista vfu i San Agustin på Gran Canaria. Jag sökte i god tid eftersom San Agustin för mig var lite av enda alternativet då jag reste med familjen. Vi har varit där tidigare och ville gärna tillbaka, så det var San Agustin eller inget. Jag kontaktade rektorn där redan i november och fick genast klartecken, så i slutet av februari bar det av!

Vi sökte boende på nätet, för oss var det viktigt att komma till ett boende som låg nära, var barnvänligt (barn 4 & 12 år), och inte för dyrt. Vi hittade Rocas Rojas, det är privatpersoner som hyr ut sina lägenheter genom ett företaget vars reception låg vägg i vägg med skolan. Lägenheterna ligger ganska utspritt i området men alla inom ett kortare promenadvstånd till skolan. För mig tog det ca 5 minuter att gå från ytterdörren till skolgården.

Vi anlände sent på kvällen och åkte med taxi till receptionen, och fick sedan skjuts av personalen till vårt nya hem. När vi öppnade dörren var besvikelsen enorm, det såg verkligen inte ut som på bilderna! I annonsen är lägenheterna oerhört fräscha, ljusa och moderna. Detta var ett sedan 70talet väl inrökt skyffe. Möblerna stod knappt upp, det var myror i hela köket och vitvarorna som utlovats lyste med sin frånvaro. Dagen efter pratade vi med personalen som lovade oss att få titta på två nya lägenheter, de var väldigt tillmötesgående. Lägenheten vi bytte till var rena drömmen, otroligt fint skick! Diskmaskin, tvättmaskin, allt du kan önska fanns fanns! Detta är då alltså lägenheter som de tar samma pris för oavsett skick, så ska ni boka där genom ska ni vara tydliga med vilken sorts standard ni önskar! Reser ni själva är det kanske okej med lägre standard, men reser ni med barn som ska behöva vara där under tiden du jobbar på skolan ska ni absolut vara mer kräsna. Visserligen var familjen mest ute vid poolen (området är fantastiskt med pooler, tennisplan osv), men det fanns ju dagar det regnade eller var för varmt att vara ute då vill man ju kunna vara i sitt boende.



Vårt boende efter byte - Vi blev SÅ nöjda!

När ni ska handla mat rekommenderar jag att ni hoppar in i en taxi och åker till San Fernando (kostade ca 3-4£ enkel resa, något dyrare på helger), det är mycket billigare än matbutikerna i San Agustin! I San Fernando finns mat, kläder och restauranger till jättebra priser! Vi handlade på HiperDino och Mercadona, men skulle tydligen även finnas ett Lidl i närheten med ett bra utbud. Vi åkte buss eller hyrde bil och åkte på lite äventyr på helgerna, barnen älskade Angry birdsparken i Puerto rico. Det kostade runt 10£ per skalle, maten var jättebra och inte så dyr. Vi hade av en slump med badkläder vilket var tur eftersom det ordnades skumparty där inne! Annars var vi i Puerto de Morgán som var fantastiskt fint! Las Palmas är ett annat måste, vi gick runt i den lilla "byn" vid Santa Ana katedral (Kontrasten var enorm, stadskänsla på ena sidan vägen - bykänsla på andra). Vi åt resans godaste tapas och shoppade loss. Dock vill jag varna för ficktjuvar. Vi såg turister som blivit bestulna, och poliserna (som det fanns gott om) påminde ständigt om att vara vaksam.

I spanska skolor är det vanligt med låsta grindar och därmed ingen föräldrakontakt, även i de spansk/svenska skolor. Men så fungerar det inte i San Agustin, där vill personalen ha en nära kontakt med föräldrarna. Där är det visserligen låsta grindar men föräldrarna är välkomna in när de vill precis som i Sverige. Det som skiljer sig stort är att de inte direkt tar emot barn med särskilda behov, rektorn beviljar visserligen provotid men då de har lite resurser (6 lärare på 70 elever. 1 lärare till varje barngrupp, samt 2 vuxna på fritids. Är en lärare sjuk hjälps de åt att täcka för varandra, det finns ingen vikariepool att ringa) tackar de inte ja om de inte tror sig kunna möta barnets behov. Det kan röra sig om allt från lässvårigheter till att vara i behov av medicinsk hjälp. Vid behov av assistans måste vårdnadshavare själva ordna en assistent, som sedan måste godkännas av skolan efter provotiden. Jag har haft jättebra samtal med rektorn bland annat kring detta då mina frågor vart många, så hamnar ni på VFU här rekommenderar jag verkligen att ni ställer frågorna ni funderar på, även de obekväma. Jag lovar att ni kommer få ut riktigt bra samtal både med rektor och handledare! Reser ni med egna barn i skolåldern och inte beviljas ledighet för dem i Sverige finns möjlighet att söka plats för barnet på Svenska skolan, uppgifter om avgifter finns på deras hemsida. Har ni otur har de fullt, men det går ju alltid att fråga. Bra att veta är också att det kostar 4£ per dag att äta lunch med barngruppen, då äter man på en restaurang en liten bit bort, klart prisvärt med andra ord!



skolans restaurang



De fria papegojorna fångade ofta barnens (okej och vuxnas) uppmärksamhet! De bodde i skolgårdens träd och satt ofta och kikade på oss, så fina! Här ser ni också skolans grind, och rektorn som delar ut blåbärssoppa till barn och föräldrar för att uppmärksamma Vasaloppet!





Förskolans lokaler + skolgården







Jag brukar alltid ge mina vfu-barn en present min sista dag, vanligen en bok. Jag kan verkligen rekommendera att även ni gör det på era utlandsvfu:er oavsett vart ni hamnar! Barnböckerna som fanns på plats var pippi, emil och liknande vilket visserligen är bra. Men det kan ju vara kul att få in lite nytt, och gärna lite normkreativa. Barnböcker ska som ni antagligen redan vet fungera som ett fönster till omvärlden, och alla barn ska kunna identifiera sig med åtminstone någon av böckerna inom verksamhetens väggar. Utbudet för normkreativa böcker på svenska är inte direkt i något överflöd på ön och därmed en tacksam present oavsett elevens ålder på de svenska skolorna!

Avslutningsvis vill jag säga: har ni möjlighet att åka - gör det! Ni kommer inte att ångra er för det är en fantastisk erfarenhet att bära med sig för resten av sitt liv! Jag är så glad att jag åkte, och fick chansen att lära känna alla dessa fantastiska barn, föräldrar och personal!

Emelie S