

Vfu period 2

Termin 4 VT16

Svenska Skolan, San Agustin - Gran Canaria

Jag valde att göra min andra VFU utomlands för att jag kände att detta var en chans jag inte fick missa och jag är väldigt glad över att jag tog denna chans. Anledningen till varför jag valde Gran Canaria var för att jag har en bekant vars barn har gått på skolan och som varit väldigt nöjd. Jag tog kontakt med rektorn genom att maila henne några månader innan min VFU. Jag skulle dock rekommendera att ta kontakt så fort du bestämt dig för att göra din VFU utomlands för att vara säker på att du får plats. Jag kontaktade även andra skolor samma tid men de hade alla fullt.



När jag fått ett godkännande från rektor på Svenska skolan och från MIUN så började jag leta boende. Rektorn rekommenderade mig att googla och söka men även att det finns en förmedling som heter *Spaciocasa* i San Agustin som kanske kunde hjälpa till. Jag fick dock mitt boende genom bekantas bekanta vilket underlättade väldigt mycket. Vi var totalt 6 stycken studenter från olika universitet på skolan varav jag var den enda som bodde ensam. De andra hade kontaktat rektorn och frågat om någon annan student som skulle vara där samtidigt sökte boende och valde då att bo tillsammans för att hålla boendekostnaden nere, som annars är ganska hög i Gran Canaria. Trots att de inte kände varandra sen innan så verkar de ha haft väldigt kul tillsammans. Två av studenterna gick med i Facebook gruppen *Svenskar på Gran Canaria* och fick sitt boende genom att lägga ut ett inlägg i gruppen. Internet i de flesta lägenheter är obefintligt och kostar väldigt mycket om man vill ha ett bra och fungerande. Skolan har internet så det är möjligt att koppla upp sig där. Jag bodde i ett område som skolan ligger i som heter Rocas Rojas, där nästan bara svenskar bor. Väldigt trevligt område med närhet till skolan. Ett annat närliggande område är Flamboyan som också är väldigt trevligt. Hittar man

inget boende i San Agustin går det att bo i andra städer på Grna Canaria då ön inte är särskilt stor och att hyra bil hemifrån är relativt billigt. Jag bokade även flyg så fort jag hittade något billigt. Jag rekommenderar att kolla flygstolar på Ving eller Fritidsresor där jag köpte min biljett ner, den kostade då 600 kr vilket var mycket billigare än bl. a. Norwegian. Du behöver inte några papper på att för att få komma in i landet men skaffa en försäkring som täcker det mesta.



På skolan jobbar 8 lärare och det går ca. 60 elever i klasserna förskola till gymnasium. Skolan drivs av en lokal skolförening (föräldrar), vars styrelse är huvudman för skolan. Skolan finansieras genom statsbidrag och elevavgifter. Eftersom skolan är väldigt liten så har man chans att få kontakt med alla elever, oavsett ålder. Även alla elever, oavsett ålder, tar hand om varandra och lär känna varandra vilket är väldigt fint. I min klass var det som mest 10 elever varv 4 elever var bo stadda året runt på Gran Canaria. Vi var även två studenter i min klass vilket jag ställde mig kritisk till först men i efterhand så tycker jag att det har fungerat väldigt bra och är väldigt nöjd med min VFU period. Att äta på skolan kostade 4€ per dag då eleverna äter på en närliggande restaurang där maten var väldigt bra. På denna skola använder de sig av skoltröjor och vid min ankomst fick jag en tröja men om man vill ha fler får man betala 5€ - 10€, beroende på vilken tröja du vill ha.



Skolan är som vilken svensk skola som helst men med varmare klimat och jag kan varmt rekommendera att åka till denna skola eller att ta vara på chansen som du får när du blir erbjuden en utlands VFU. Det är nog bland det bästa jag gjort och om du åker till Gran Canaria så tycker jag verkligen att du ska ta vara på kvällar och helger för att upptäcka ön mer. Det är jättehärligt att lägga sig på stranden på eftermiddagarna men denna ö är så mycket mer än det. Den har ett otroligt klimat med fyra klimatzoner som jag tycker du ska upptäcka. Annars är det även väldigt billigt att leva i Gran Canaria. Att handla mat är hälften så dyrt som i Sverige och då gäller det att åka ifrån San Agustín och in någon kilometer. En taxi till San Fernando (där både Mercadona, Lidl och Hiperdino ligger) kostar ungefär 5€. Jag handlade mest på Hiperdino då jag gillade deras varor bäst. Finns även billiga klädaffärer och billiga restauranger i San Fernando som man absolut bör besöka om man vill ha lite spanska känsla för en väldigt billig peng.

Tycker absolut att ni som funderar på att åka ska göra det, ni kommer inte ångra er!

Josefine Matsson